

VERSCHRIKKELIJKE

Deze Vikingschepen hadden soms, maar niet altijd, een drakenkop als boeg.



Als je aan Vikingen denkt, wat zie je dan voor je? Woeste mannen met ruige baarden en hoorns op hun helm die schreeuwend en joelend de boel kort en klein slaan?

Vikingen waren echt geen lieverdjes, maar de verhalen over hen zijn soms wel een beetje overdreven. Ontdek hier hoe de Vikingen écht waren.

OP ZOEK NAAR ETEN

De Vikingen worden ook wel Noormannen genoemd. Ze kwamen uit Denemarken, Zweden en Noorwegen. Er groeide niet voldoende voedsel op hun grond. Daarom gingen ze op zoek naar eten en nieuw land. De Vikingen bouwden prachtige schepen en waren uitstekende schippers. Ze voeren helemaal naar Afrika en Amerika!

De Vikingen bezochten andere landen om te handelen. Dat ging heel beschaafd. Maar soms gingen ze ook flink tekeer. Tussen de jaren 800 en 1000 waren de mensen die langs de Europese kusten woonden behoorlijk bang voor de Vikingen. Ze namen niet alleen zomaar spullen mee, maar ook mensen die als slaaf moesten werken in hun land. En mooie vrouwen.

Soms gingen de Vikingen niet terug naar huis, maar bleven ze wonen in het land waar ze naartoe waren gevaren. In Frankrijk bijvoorbeeld. De streek Normandië is genoemd naar de Noormannen. De Noorman-koning van Normandië veroverde in 1066 Engeland. Daarover is een beroemd tapijt gemaakt. Je ziet het hier:



VIKINGEN?

Op deze kaart kun je zien waar de reizen van de Vikingen heen gingen.



AMERIKA ONTDEKT

Ze zeggen altijd dat de Europeanen Amerika ontdekten in de vijftiende eeuw. Maar de Vikingen waren veel eerder! Rond het jaar 1000 stichtten de Vikingen een klein dorpje in Canada. Er waren ook vrouwen meegekomen naar dat dorp. Oude verhalen zeggen dat er zelfs een baby werd geboren die Snorrie heette. Als dit klopt is Snorrie de eerste Europese baby in Amerika.



HELMEN MET HOORNS

Vikingen worden meestal afgebeeld met twee hoorns aan de zijkanten van hun helm. Maar dat klopt helemaal niet. Toen er spullen van Vikingen werden opgegraven, vonden ze helmen. Toevallig lagen er op diezelfde plek ook hoorns die als drinkbeker werden gebruikt. De onderzoekers dachten dat die hoorns óp die helmen hoorden. Maar dat was een vergissing.

BIJZONDERE BEGRAFENIS

Gewone Vikingen werden na hun dood in de grond begraven. Maar rijke kooplieden, dorpschouwen en beroemde krijgers werden begraven in een schip. Ze kregen allerlei spullen mee zoals eten, wapens, sieraden en soms zelfs een slaaf of een huisdier. Zo hadden de doden alles bij zich voor hun reis naar het 'Walhalla', de hemel. Het schip werd begraven, verbrand of de zee op gestuurd.



DE VIKINGEN

Vikingen waren zeevaarders uit Noord-Europa. Een andere naam voor Viking is **Noorman**. Omdat in hun eigen land te weinig vruchtbare grond was, trokken ze in boten rond op zoek naar voedsel. Op hun tochten gebruikten ze veel geweld, ze namen kostbare spullen en ook mensen mee. De Vikingen waren erg goede botenbouwers en voeren zelfs naar Amerika. Ze waren niet altijd gewelddadig. Soms kwamen ze om handel te drijven en soms bleven ze ergens wonen. In Normandië in Frankrijk bijvoorbeeld. Dat woord komt van de Noormannen.

