

Er waren veel te weinig huizen na de Tweede Wereldoorlog. Toch waren veel mensen positief over de toekomst. De mensen wilden vooruit, weer iets van het leven maken. Dat kon in Nederland zijn, of in een nieuw land.

AANPAKKEN...



OPBOUWEN

Schiphol werd tijdens de oorlog flink gebombardeerd. Na de bevrijding werd het vliegveld direct opgeknapt. Terwijl werklieden nog druk bezig waren, landden er in juli 1945 alweer de eerste vliegtuigen.

STOERE KINDERWAGENS

Na de Tweede Wereldoorlog werden er heel veel baby's geboren. Het was weer veilig om kinderen te krijgen! En er was voldoende te eten en geen oorlogsgeweld meer. Maar een tweeling, dat was wel bijzonder. En hoe vind je die kinderwagen met de glimmende versieringen?

JAREN	AANTAL BABY'S (per jaar)
1900-1944	170.000
1945	209.000
1946	284.000
1947-1969	230.000-240.000



OF INPAKKEN

- ▶ In 1948 dacht 32 procent van de Nederlanders serieus na over emigratie.
- ▶ Eén op de twintig mensen vertrok tussen 1945 en 1954 naar een emigriertland als Zuid-Afrika, Canada of Australië.
- ▶ De Nederlandse overheid moedigde emigratie aan. Met informatie-avonden, boeken, films en pamfletten werd verteld hoe verrukkelijk het leven in Australië was.
- ▶ Emigreren was toen: echt afscheid nemen en elkaar nooit meer zien! Er was geen Skype of internet. Reizen was onbetaalbaar en telefoneren was heel duur. Daarom schreven mensen die geëmigreerd waren veel brieven en kaarten.

TROUWEN MET DE HANDSCHOEN

Trouwen zonder dat je man erbij was. Dat deed je als je toekomstige man al was geëmigreerd en de reis lang en duur was. In de jaren vijftig mochten ongetrouwde vrouwen niet alleen reizen. Dus dan maar eerst trouwen zonder je man erbij. En dan snel op reis naar hem toe!

De familie Ten Brinke emigreerde naar Canada (British Columbia) en stuurde een brief naar de krant van hun oude woonplaats Hardenberg.

Brief uit Canada.

Houston, Mei 1951.

Geachte oude klanten, vrienden en bekenden.

Het is al bijna twee jaar geleden dat wij elkander de hand hebben gedrukt bij ons vertrek uit Hardenberg. Toen heb ik beloofd, om u persoonlijk een brief te schrijven, maar dat is gebleken onmogelijk te zijn, door de vele handtekeningen. Wij hopen dan ook dat u met deze brief tevreden zult wezen!

Wij zijn goed gezond en 't bevalt ons hier goed. Wij zijn 3 Juli 1949 in Baret Lake aangekomen en bevonden het land groot en ruim, maar het is ook een mooi land met al zijn bergen en heuvels! Het is een pracht gezicht. Er zijn ook bergen bij waar het gehele jaar de sneeuw niet af gaat. B.C. is vol natuurschoon.



THUIS OF OVERZEE

Na de Tweede Wereldoorlog gaven de Amerikanen **Marshallhulp** aan Nederland en de rest van West-Europa. Die hulp bestond uit: geld, goederen, grondstoffen en levensmiddelen. Vooral Duitsland kreeg deze steun. Zo probeerde Amerika te voorkomen dat er in Duitsland, net als na de Eerste Wereldoorlog, weer onvrede zou komen en er een derde wereldoorlog zou uitbreken. Zo ging het al snel beter in Europa en ontstond er **Europese samenwerking** tussen de landen. Niet iedereen was positief over de toekomst. De Nederlandse regering was bang dat het lang zou duren voordat Nederland was hersteld van de oorlog. Daarom moedigde zij mensen aan om te **emigreren**. De Nederlandse regering gaf veel opdrachten aan bedrijven. Het ging snel beter en Nederland werd een **verzorgingsstaat**.

