

RUIZIEMAKERS IN DE KERK

In de middeleeuwen geloofden de meeste mensen in Europa in God. Ze hielden zich aan de regels van de rooms-katholieke kerk. In de zestiende eeuw begint de macht van de katholieke kerk te wankelen. Twee grote ruziemakers waren de paus en de Duitse monnik en professor Maarten Luther. Allebei hadden ze ander bewijsmateriaal om hun ideeën te verdedigen. Kijk maar eens!

BEWIJSMATERIAAL VAN DE KERK:

PAUS: 'Mooie kerken zijn nodig om God te eren. Daarom versieren we kerken met schilderijen met lekker veel goudverf.'



PAUS: 'Wij zorgen dat mensen goed leven en het juiste pad op gaan.'

PAUS: 'Wij zijn nodig om de Bijbel uit te leggen. Die is namelijk geschreven in het Latijn, een taal die maar heel weinig mensen kunnen lezen.'



BEWIJSMATERIAAL VAN LUTHER:

LUTHER: 'Volgens de kerk mogen priesters geen relatie hebben. Ze gehoorzamen niet eens aan hun eigen regels! Er zijn priesters die vrijen en zelfs kinderen hebben.'



LUTHER: 'Al die beelden en goud in de kerk hebben niks met geloven te maken. **Weg ermee!**'



LUTHER: 'Bij de paus kun je een brief kopen waarmee je in de hemel komt (dat heet een aflaat). **Fout!** Want zo kun je doen wat je wilt: stelen of iemand vermoorden. In de hemel kom je volgens de paus toch wel.'



KRITIEK OP DE PAUS

In de zestiende eeuw kregen steeds meer mensen kritiek op de **rooms-katholieke kerk**. Een van die mensen was de Duitse monnik **Luther**. Hij was het niet eens met de **paus**. Die gaf volgens Luther teveel geld uit aan pracht en praal, zoals dure kerken met veel schilderijen en beelden. Ook was Luther tegen de **aflaten** van de katholieke kerk. Met dit briefje kon je je zonden afkopen en kreeg je een plekje in de hemel. Luther vond dat de paus de mensen daarmee voor de gek hield. Daardoor werd hij uit de katholieke kerk gezet. Hij begon toen zijn eigen kerk: de lutherse kerk.

WEETJES

- Ze zeggen dat Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen (zijn ideeën over het geloof) ophing aan de Slotkerk van de Duitse stad Wittenberg. Daarmee is het protestantisme begonnen.
- Luther vertaalde de Bijbel uit het Latijn in het Duits zodat gewone mensen hem ook konden lezen.
- In 1525 trouwde Luther met een non die het klooster had verlaten.